

LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD

Het Humanistisch Verbond heeft van oudsher een sterke band met de cursus en de leerkrachten niet-confessionele zedenleer (ncz). Als uw kind niet-confessionele zedenleer volgt, is de kans groot dat hij/zij als zesjarige het vrijzinnig-humanistische lentefeest viert of als twaalfjarige het feest vrijzinnige jeugd.

De zesjarigen zetten op een feestelijke en plezierige manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij en daar zijn de eerste leerjaren en ook de eerste levensvragen. De overstap naar de grote school is gezet. De twaalfjarigen zijn op een belangrijk moment gekomen in hun leven. Ze zijn geen kinderen meer en ook nog geen volwassenen. Het feest vrijzinnige jeugd symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Door samen het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd te vieren, laten kinderen, jongeren en volwassenen aan elkaar zien dat ze niet alleen staan met hun vrijzinnig-humanistische overtuiging. Beide feesten worden georganiseerd door plaatselijke afdelingen en/of door erkende organisatiecomités van het Humanistisch Verbond. Voor meer info: www.humanistischverbond.be of contacteer het secretariaat via secretariaat@humanistischverbond.be

EEN GREEP UIT ONS AANBOD

Volwassenen

- Lezingen, debatten, wandelingen, tentoonstellingen, diverse sociaal-culturele activiteiten ...
- Afdelingswerking en ontmoeting in heel Vlaanderen en Brussel
- Seniorenwerking (Grijze Geuzen afdelingen en platform)
- Thematische afdelingen (bv. Atheïsme Vlaanderen)

- Morele dienstverlening (o.m. registratie wilsverklaring euthanasie)
- Documentatie en informatie
- Webshop (www.humanistischverbond.be/webshop)

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer

- Didactisch materiaal
- Het Vrije Woord magazine, dossiers, publicaties, boekrecensies
- Ondersteuning en organisatie lentefeest en feest vrijzinnige jeugd
- Webshop met o.m. Knubbe-beer, gadgets, cadeauartikelen, posters, publicaties ...

Media/communicatie

- Magazine Het Vrije Woord
- E-Nieuwsbrief
- Blog / Vlog / Podcast / Film
- Platform met nieuws, opinie en standpunten (van o.m. de humanistische denktank Kwintessens)
- Sociale media
- Publicaties (Het Vrije Woord Cahiers, Kwintessens ...)

DOET U MEE?

U kunt lid worden van het Humanistisch Verbond en (als u dat wenst) meteen aansluiten bij een lokale afdeling in uw buurt (overzicht afdelingen en hun activiteiten op de website).

Om lid te worden belt of mailt u naar het secretariaat, T 03 233 70 32,

E secretariaat@humanistischverbond.be Jongeren tot 25 jaar, studenten, werklozen en mindervaliden betalen de helft.

U kunt ook een gift doen (fiscaal attest vanaf € 40; info via het secretariaat).

Wilt u graag aan de slag als vrijwilliger?

Contacteer het secretariaat, u bent van harte welkom!



Maak kennis met het

HUMANISTISCH VERBOND



"I didn't know secular humanists *had* missionaries!"

humanistischverbond.be



Vrij denken, samen leven

WIE ZIJN WE?

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken hoog in het vaandel voert. Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Vanuit die visie zijn we voor het recht op abortus en euthanasie en stimuleren we het maatschappelijke debat over ethische thema's.

We doen aan vrij onderzoek, wat betekent dat we niet alles zo maar geloven maar de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. We geloven in argumenten, niet in goden of overgeleverde waarheden.

We vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid heel belangrijk. En solidariteit: tussen mensen onder elkaar en tussen mens en milieu. We zetten ons in voor een pluralistische en verdraagzame samenleving en respecteren de waarden en overtuigingen van iedereen, voor zover die stroken met de principes van een seculiere democratische rechtsstaat.

Als vrijzinnig humanisten hanteren we geen heilig boek als moreel kompas. We laten ons leiden door verlichtingswaarden als vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid en onderschrijven de belangrijke verklaringen en verdragen die de rechten van de mens tot richtsnoer voor het goede (samen) leven hebben gemaakt.

Als u zich herkent in deze principes en nader kennis wilt maken met vrijzinnig-humanistische waarden in het verbinding

dende kader van een warme vereniging, dan bent u bij ons aan het goede adres!

WAT DOEN WE?

Het kloppend hart van het Humanistisch Verbond zijn de meer dan 160 afdelingen, de vele honderden vrijwilligers en de duizenden leden die actief zijn in heel Vlaanderen en Brussel. We organiseren op jaarbasis honderden activiteiten die mensen verbinden, kritisch laten reflecteren over mens en maatschappij en uitnodigen tot maatschappelijke actie.

Informatie, cultuur en educatie zijn onze handvaten om mensen te verenigen en intellectueel en sociaal te prikkelen.

Ontmoeting staat centraal: het Humanistisch Verbond staat voor warme sociale contacten met gelijkgezinden én andersdenkenden, want we treden graag in dialoog. Er zijn groepen voor senioren ('Grijze Geuzen') en vrouwen ('Vrijzinnige vrouwen'), maar onze activiteiten staan open voor een gemengd en uiteenlopend publiek, inclusief andere levensbeschouwingen en culturen.

We organiseren lezingen en debatten, babbelbars en praatcafés, film- en toneelvoorstellingen, groepsuitstappen en wandelingen, interculturele en interlevensbeschouwelijke activiteiten en intergenerationele projecten.

De kalender op onze website laat u kennismaken met de veelheid en de grote diversiteit aan activiteiten die onze afdelingen en het nationaal secretariaat organiseren.

www.humanistischverbond.be



Humanistisch Verbond

Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen

T 03 233 70 32

E secretariaat@humanistischverbond.be

W www.humanistischverbond.be

V.u.: Mario Van Essche, p/a Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen