

## DE OUDERWERKING VAN HET HUMANISTISCH VERBOND

Het Humanistisch Verbond heeft van oudsher een sterke band met de cursus en de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. De vroegere Oudervereniging voor de Moraal (OVM) leeft nog altijd verder in vele afdelingen waarin ouders en andere vrijwilligers betrokken zijn bij de cursus ncz en in samenwerking met de leerkrachten de lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd organiseren.

Ouders kunnen bij het Humanistisch Verbond terecht met vragen en opmerkingen over opvoeding, onderwijs, levensbeschouwing en de cursus niet-confessionele zedenleer. Zij kunnen zich richten tot het secretariaat van de vereniging ([secretariaat@humanistischverbond.be](mailto:secretariaat@humanistischverbond.be)) of tot de provinciale educatieve medewerkers die de lokale afdelingen actief begeleiden en ondersteunen (info op onze website [www.humanistischverbond.be](http://www.humanistischverbond.be)). Met heel specifieke vragen over het vak ncz, kunnen zij zich ook richten tot de Raad voor Inspectie en Begeleiding Niet-Confessionele Zedenleer (RIBZ, [info@ribz.be](mailto:info@ribz.be)).

Vanuit het Humanistisch Verbond stimuleren we de uitbouw van de cursus en ondersteunen we de leerkrachten moraal, bv. met publicaties en didactisch materiaal. Via onze webshop bieden we allerlei fijne, educatieve en speelse artikelen, gadgets en cadeauartikelen aan (waaronder de populaire Knubbe-beer voor de kinderen die het lentefeest vieren).

We willen ook goede banden smeden tussen ouders, grootouders, leerkrachten, leerlingen en sympathisanten. Daarom organiseren onze afdelingen een brede waaier aan informatieve, educatieve, culturele, sociale en recreatieve activiteiten voor volwassenen en kinderen en jongeren.

En zoals vermeld organiseren afdelingen van het Humanistisch Verbond (de vroegere OVM-afdelingen en de zogenaamde feestcomités) de lentefeesten voor zesjarigen en de feesten vrijzinnige jeugd voor twaalfjarigen.

## DE OUDERWERKING VAN HET HUMANISTISCH VERBOND IS ER VOOR U EN UW KINDEREN!

Wilt u informatie over en/of heeft u interesse voor onze ouderwerking?

Contacteer ons via het nationaal secretariaat:  
Humanistisch Verbond  
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen  
T 03 233 70 32

E [secretariaat@humanistischverbond.be](mailto:secretariaat@humanistischverbond.be)

W [www.humanistischverbond.be](http://www.humanistischverbond.be)

## HEEFT U INTERESSE OM LID TE WORDEN VAN ONZE VERENIGING?

Voor een symbolische som kunt u lid worden van onze vereniging en daarbij genieten van diverse voordelen (zoals een abonnement op het magazine Het Vrije Woord, inbegrepen in het lidmaatschap).

Voor info bel naar 03 233 70 32 of mail naar

[secretariaat@humanistischverbond.be](mailto:secretariaat@humanistischverbond.be).

Het rekeningnummer voor het storten van het lidgeld:  
IBAN BE72 0011 7775 6216 / BIC GEBABEBB.



**HUMANISTISCH  
VERBOND**

V.U.: MARIO VAN ESSCHE, P/A POTTENBRUG 4, 2000 ANTWERPEN



# TIJD OM TE KIEZEN!

**Niet-Confessionele Zedenleer**

### **UW KIND GAAT NAAR HET EERSTE LEERJAAR ...**

Dat betekent dat u voor uw dochter of zoon een keuze maakt uit de cursussen van een van de erkende (religieuze) levensbeschouwingen: katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaanse, israëlitische of islamitische godsdienst. Maar u kunt ook kiezen voor de cursus **niet-confessionele zedenleer**.

### **WAT BIEDT HET VAK NIET-CONFESIONEEL ZEDENLEER VOOR UW SPRUIT?**

De lessen niet-confessionele zedenleer (afgekort ncz) richten zich tot kinderen van ouders die kiezen voor een opvoeding mét moraal, maar zonder goden en zonder dogma's.

In de lessen ncz leren kinderen en jongeren vooral vrij en zelfstandig denken en handelen, met respect voor anderen en in een sfeer van pluralisme en verdraagzaamheid. De waarden die zij meekrijgen zijn die van het humanisme: zij leren door vrij onderzoek, op een niet-dogmatische manier, en het welzijn en geluk van de mens staat centraal.

### **KINDEREN EN JONGEREN LEREN ...**

vanalles over zichzelf en over wat mensen denken en doen. Ze denken na over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan.

De lessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

Niet Confessionele zedenleer staat voor een morele vorming waarin actief en ontdekkend leren centraal staat: de kinderen krijgen de kans om zelf hun weg te vinden.

### **WAT DOEN WE ZOAL IN DE LES NIET-CONFESIONELE ZEDENLEER?**

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en de gevoelens van anderen.

Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen en andere plezierige werkvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en de argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken.

Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en niet-verbaal uit te drukken, en leren ze te handelen volgens eigen inzichten. Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Allemaal leuke manieren waarmee we de kinderen laten groeien tot fijne, autonoom denkende en handelende jongeren. Jongeren die zich met respect en verantwoordelijkheidzin, op een verdraagzame manier, willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.

# **KNUBBE,**



**DE POPULAIRE KNUFFELBEER VAN  
DE KINDEREN DIE HET LENTEFEST VIJREN**